

Zo kan u ons vinden

- aan het fietspad naast de spoorweg Leuven-Brussel
- aan het station van Herent; stoptrein Leuven-Brussel, in het week-end elk uur, in de week om het half uur
- met de autobus nr 4, 285 of 652 tot Herent station
- met de auto (zie plan hieronder of op de webstek: <http://locatie.hannah.be>)
- parking in de nabije omgeving



Open tijdens de tentoonstellingen:

dinsdag van 10 u tot 13 u

vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

op afspraak: tel. 0476 / 43 16 53

of per e-mail aan: hannah@hannah.be

hannah VZW
paap

Van 6 april tot 11 mei 2008

HOMO LUDENS

Monika Vosyková

glassculpturen

Dirk Boulanger

schilderijen en eigenzinnige
meubelsculpturen

Luc Vandeborgh

poëzie en letters

**in het Hannah-huis,
Mechelsesteenweg 361, 3020 Herent**

HOMO LUDENS

Welkom

6 april 2008 om 15u:

Vernissage

in aanwezigheid van de drie kunstenaars.

Voorstelling van de kunstenaars

door **Lieve Devijver** (Mengmettaal)

Voordracht door **Luc Vandeborgh**

Receptie

11 april om 20u:

Gitaarconcert door **Antoon Vandeborgh**

gevolgd door een receptie.

Inschrijven gebeurt door storting van 10 euro
op bankrekening 068-2454835-83
van vzw Hannah, 3020 Herent.

Vermeld gitaarconcert en de namen
(vooraf e-mailen of telefoneren met vraag
naar beschikbaarheid van plaatsen)

1 mei 2008

van 14 tot 18u:

Demonstratie

Dirk Boulanger

toont zijn ambacht
in een tent bij het
Hannah-huis



11 mei 2008

vanaf 15 u:

Poëziefest

in samenwerking met het schrijverscollectief
Mengmettaal en met prijsuitreiking van de
vijfde Herentse poëzieprijs.

Juryverslag door **Reine Wellens**

en voordracht van de winnende gedichten,
gevolgd door receptie

HOMO LUDENS

Monika Vosyková

Leeft en werkt in Žďár nad Sázavou (Tsjechische Republiek). Zij studeerde glaskunst in Brno en in Praag en ze ontwikkelde een eigen oeuvre, vertrekkend vanuit platte glasplaten die op hoge temperatuur omgezet worden in krachtige reliëfstructuren. In de eenvoudigste uitvoering zijn het gebruiksobjecten maar beter nog zijn haar architecturale constructies die dicht aanleunen bij beeldhouwkunst.



Dirk Boulanger

Met speelse humor maakt Dirk schilderijen waarop verdwaasde, olijke en ietwat melancholische personages ons recht aankijken. Een mengeling van naïeve kunst en Cobra maar vooral een blik op de wereld door de ogen van Dirk. Hij zaagt en freest eigenzinnige meubelsculpturen uit hardboard en metalen platen waarin schilderijen zijn verwerkt. Het liefst werkt hij in opdracht zodat hij de objecten kan personaliseren.



Luc Vandeborgh

Speelt met letters: tekent ze, kneedt ze, zaagt ze uit en combineert ze tot objecten met een vraagteken. Voor de tentoonstelling maakte hij samen met Dirk Boulanger een dichtbundel van A tot Z. Elke letter van het alfabet krijgt een gedicht in het Frans en in het Nederlands. Dirk illustreerde elk gedicht met een originele tekening. Alles wordt gedrukt op zesentwintig exemplaren en het worden hebbelingen voor taalminnaars.



Antoon Vandeborgh is één van de meest toonaangevende jonge gitaristen van België. Hij is prijswinnaar van talrijke internationale wedstrijden en een boeiend performer zowel solo als in kamermuziek. Toehoorders en jury's over de hele wereld waarderen in hoge mate zijn interpretatieve kwaliteiten, zijn gevoeligheid en beheersing en bovenal zijn talent om via zijn muziek te communiceren met het publiek.



Hij is actief als leraar in het Lemmensinstituut en het Conservatorium van Leuven.

In het Hannah-huis leidt hij op 11 april de aanwezigen al spelend door het gitaarrepertorium en hij voorziet elk muziekstuk van commentaar.

Na de voorstelling is er een glas en een hapje. Inschrijven gebeurt door storting van 10 euro op bankrekening 068-2454835-83 van vzw Hannah (na telefoon of e-mail over beschikbaarheid)