



JIMI

|Het is moeilijk iemand te vergeten die je zoveel gegeven heeft|

Een 12-jarige jongen vertelt via zijn dagboek over het jaar na de verdwijning van zijn moeder. Op eigenzinnige wijze en met veel verbeeldingskracht besluit de jongen naar zijn moeder op zoek te gaan. Bij die zoektocht krijgt hij de hulp van een onverwachte partner want in zijn wanhoop creëert hij een fantasievriend ...

Kabouters bestaan niet. Maar in JIMI van Cis Van Peer zitten ze op een bank in het park of komen ze stiekem in je slaapkamer rondneuzen. Kabouter Jimi is echter geen zachteardige Ploppiguur met blozende wangetjes. Hij stinkt een uur in de wind, spuwt op de grond, rookt en vloekt als een ketter.

JIMI is een voorstelling over verlies en hoe we allemaal onze eigen weg moeten zoeken om het verlies van wat ons dierbaar is al dan niet goedschiks te accepteren. Dat we daarbij soms (ver)dwalen, ligt voor de hand.

Neventhema's zijn de (on)macht van (de) taal, de logische absurditeit van de dood en de onmogelijkheid om een mens ooit echt te kennen. Ecce homo.

Met: Yorgo Fontaine, Dirk De Deken, Nathalie Haspeslagh, Ivo Ceulemans, Cis Van Peer
Regie: Ed Vanderweyden

Gc De Wildeman Herent - 18 oktober 2017 - 20.30 uur

Tickets: 016/85 30 20 of via www.gcdewildeman.be

Organisatie: Parochie Herent i.s.m. Gc De Wildeman

Een productie van Tg WUIVEND RIET
www.wuivendriet-writeon.be