

Arabesken, vakmanschap als kunst

20 april tot en met 19 mei 2013

Koen Wisse

Houwaert (BE)

houtsculpturen



Arabische Kalligrafie



Wij werken samen met:

- de **Raad van Bestuur** en een **Vriendengroep**
- het schrijverscollectief **Mengmettaal** voor de poëzie
- **bevriende kunstenaars** in een netwerk van gelijkgestemde zielen, het schone en het goede
- het "Maison Forte" van **Clérivaux** en "Les amis de la Chapelle de Gillons" voor de inspiratie
- de **Cultuurdienst** van de gemeente Herent voor de publiciteit en de gedeelde passie voor cultuur
- "**Klaprozen voor de Vrede**" voor het ontmijsingsproject Apopo en de Palestijnse circusschool voor kinderen
- "Terres Nouvelles" voor het studiebeurzen project en "Casas para Madres Solteras", beiden in **Guatemala**
- beeldhouwer **Willy Peeters** aan een beeldengroep voor "De Wilg", een nieuw huis in Herent voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel

- en met alle **bezoekers**, kijkers en misschien kopers. Wij werken niet voor de winst. Maar als ze er is, gaat ze naar een goed doel.

Zo kan u ons vinden

- aan het fietspad naast de spoorweg Leuven-Brussel
- aan het station van Herent; stoptrein Leuven-Brussel, in het week-end elk uur, in de week om het half uur
- met de autobus nr 4, 285 of 652 tot Herent station
- met de auto (zie plan hieronder of op de webstek: <http://locatie.hannah.be>)
- parking in de nabije omgeving



Open tijdens de tentoonstellingen:
donderdag van 18 tot 21 uur
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur,
op afspraak: tel. 0476 / 43 16 53
tel. 0475 / 84 65 00
of per e-mail aan: hannah@hannah.be

Hannah is een v.z.w.

Met een groep vrienden willen wij samen werken rond pluralisme en meervoudige identiteitsontwikkeling. Groeien naar een open en verdraagzame samenleving is onze motivatie. Minstens 4 maal per jaar is er een tentoonstelling, telkens met een buitenlandse en een binnenlandse kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid, op zoek naar schoonheid en naar een alternatief voor een vervlakkende cultuur. Wij zijn er van overtuigd dat we, via kunst en kunstbeleving, veel kunnen leren over de andere en over onszelf. En omdat er meer grenzen zijn, willen wij meer "overzetten" creëren. Wij willen een "pont" zijn, een verbindingsteken tussen mensen en culturen. Hannah is een plek om anderen tegen te komen, in alle verscheidenheid.

Als we "overschot" hebben bij een activiteit, gaat deze naar een goed doel, in samenspraak met de kunstenaars.

Daarnaast steunen wij enkele projecten in **Guatemala**: Casas para madres solteras en een studiebeurzenfonds voor Mayastudenten. En er zijn de klaprozen voor **APOPO** en **MIUS**, kinderboeken over een circusmuis, waarvan de opbrengst gaat naar het Palestijnse kindercircus.

Om de galerij en de werking te steunen zijn er de **huisvrienden**: U betaalt 25 euro per jaar en hebt dan voorrang bij culturele activiteiten in het Hannah-huis. Maar met of zonder lidmaatschap: iedereen is hartelijk welkom.

PS: Wij bezuinigen op portkosten. Geef ons a.u.b. uw e-mail adres door indien u dit hebt, bewaar deze jaarfolder en volg onze activiteiten op het web.

Jaarprogramma

hannah vzw
hannah

2012
2013

*Brengt mensen over de grenzen
van sociologie en geografie heen*

Een open huis met:

- tentoonstellingen
- lezingen
- projecten
- uitstappen
- samenwerking
- informatie

Hannah Interculturele Projecten vzw
Mechelsesteenweg 361
3020 Herent

Tel. 016 / 23 85 74 of 0476/43 16 53
Fax: 016 / 23 74 31

e-mail: hannah@hannah.be
web: <http://www.hannah.be>
IBAN banknummer: BE14 0682 4548 3583

Out of Africa, weggaan en blijven

30 september - 4 november

Frank Vanhooren

Desselgem (B)

keramische
figuren



Lisette Caubergs

Gent (B) en Afrika

etsen en tekeningen



Bob Hendrickx

Herent (B)

marmar en hout

was Scheutist,
directeur van Coopibo
en lief-hebber
van Afrika



Doumbia Boubacar en leerlingen

(Mali)

traditioneel
Bogolan
textiel



**Proclamatie van de poëzieprijs
Hannah-Mengmettaal**

Thema: NOMADE 7 oktober, 15u

Demeter, de moedergodin

1 december - 31 december

Solidair met de vrouwen in Afrika die slachtoffer
zijn in de oorlogen, steunen we "Artsen zonder
Vakantie" die er hulp bieden

Kinga Chalubinski

Wenen

schilderijen



Monika Denolf

Werchter

keramische
sculpturen



Nik Audenaert

Veltem-Beisem

juwelen



Poëzie

13 december, 20 u

"Kennismaking met Wisława Szymborska,
Nobelprijswinnares Literatuur"

door Reine Wellens

Inkom gratis, vrijwillige bijdrage

Concert

27 december om 17u: Kerstconcert

Piano en cello met Lode Luts en Herman
Van Puyenbroeck, gevolgd door een buffet
waarop wij onze eigen culinaire bijdragen
delen. Met onze vrijwillige financiële bijdrage
helpt "Artsen zonder Vakantie" slachtoffers
van de oorlogen in Kongo.

Eine Wende, om geschiedenis niet te vergeten

24 februari tot maart 2013

Ute Dreist

Techentin (D)

houtgestookte
keramiek



Martin Hoffmann

Berlijn (D)

collages uit papier

